

Smakelijk Sicilië! 21 t/m 28 september 2019

Voordat we onze culinaire dagen starten bezoeken we eerst Catania. De taxichauffeur rekende helaas teveel voor de taxirit van het vliegveld naar hotel San Max. Na inchecken in het hotel nog even een drankje op een terras aan de Via Etnea.

In het sobere hotel slapen we prima. Een ontbijtje nemen we tussen de bollen wol in de wolwinkel naast het hotel. Met een goed gevulde maag verkennen we de stad Catania.

Er is veel te zien in de stad o.a. op Piazza del Duomo met de opvallende Olifantenfontein, het symbool van de stad. Wat jammer genoeg naast de mooie gebouwen ook opvalt is het vele zwerfvuil. We moeten er maar eens aan de slag met onze zwerfvuil ploeg uit Haastrecht.

De zoete Siciliaanse specialiteit Cannoli moet je gegeten hebben.

De lunch bij Punia was geen succes, de bestelde zwaardvis liet lang op zich wachten.

We verlaten Catania stad en huren een auto. Met moeder Toos als navigator rijden we naar B&B Dimora di Dante in Chiaramonte Gulfi.

Helaas is deze B&B nog niet opgenomen in Google Maps, dus het laatste deel van de reis laten we ons gidsen via de telefoon door B&B eigenaresse Natasja.

We settelen ons in de in stijl gerenoveerde boerderij en nemen er een glaasje Siciliaanse rosé aan het zwembad bij ondergaande zon.

Met smaak dineren we in de Gustibus in Pedalino; Broccolicreme met pasta en kikkererwtensoepp met zuurdesembrood en olijfolie. De terugreis naar de B&B was opnieuw een zoektocht, maar uiteindelijk kunnen we toch ons heerlijke bed in na deze actieve dag.

De stilte overheerst in de B&B, behalve als er vanuit het naastgelegen vliegveld een vliegtuig opstijgt. Dat gebeurt hooguit 3 keer per dag, het is een prachtig gezicht.

Voor een ontspannen dag gaan we naar Punta Secco. In deze kleine badplaats blijkt het toeristisch seizoen bijna ten einde. Vlakbij de witte vuurtoren leggen we onze handdoeken neer op het kleine, maar gelukkig schone strand. Een duik in de zee, de zon op je huid en een goed boek. We lunchen aan het strand bij het drukbezette Enzo a Mare. Een wijntje en een bordje pasta met vongole, mosselen en garnalen. Nog even uitbuiken op het strand.

Terug in de B&B maakten we kennis met nieuwe gasten.

De welkomstborrel is het startsein voor de culinaire dagen. De door Evelyn gemaakte pasta en salades smaken Siciliaans, net als de rode wijn. Er wordt nog lang nagepraat en wijn gedronken op de knusse binnenplaats.

Ook tijdens het ontbijt wordt veel gepraat over het bereiden van eten en plekken waar je lekker kunt eten. We bezoeken Gil Aromi in Scicli waar veel kruiden worden gekweekt. Enrico leidt ons rond en laat ons ruiken en proeven van verschillende soorten tijm, munt, oregano en salie. Na de rondleiding eten we aan een lange tafel met uitzicht vanaf de hoogvlakte op de Middellandse zee; heerlijke couscous salade, smaakvolle kaas met zelfgemaakte jam (Citroën - kappertjes, aardbeimunt- granaatappel) salade van aubergine en salade van tomaat, courgette en kappertjes.

Na de lunch rijden we via de slecht werkende navigatie naar Modica, bekend om haar chocola. Een mooie stad, met huizen die tegen de berg 'geplakt' zijn.

Na een rust moment langs en in het zwembad van de B&B helpen we bij het bereiden van het diner; pasta met tomaat, ui en cichorei, kip bereid in azijn, knoflook en peterselie en rundvlees van de grill met olijfolie.

Tijdens het diner komen mooie en vrolijke gesprekken los onder het genot van de smaakvolle huiswijn.

De vroege vogels, waarvan ik er een ben, starten de dag met 'beweging' in het zwembad.

De lucht is blauwer dan blauw, het wordt een warme dag.

Op weg naar de buffel boerderij gaat in de auto plotseling een lampje branden en wordt er een alarmsignaal afgegeven. Het blijkt een lekke voorband te zijn.

Na de rondleiding in de stallen bij de indrukwekkende buffels bezoeken we het boerderijwinkeltje en staat er een uitgebreide Siciliaanse lunch voor ons klaar. Ondertussen is de wegwacht opgeroepen om de band te verwisselen, want in de auto is geen krik te vinden.

Gelukkig is de hulp er snel en wordt de 'thuiswerker' vakkundig aangebracht waardoor ik toch nog kan meegenieten van de lunch met verse mozzarella, worst, buffelbiefstuk en buffelstoof en als nagerecht cannoli en chocolade soesjes.

Het tripje naar het strand gaat niet door omdat ik de autoband moet laten maken in Comiso. Met handen en voetenwerk maak ik ze duidelijk wat er aan de hand was omdat het garage personeel geen Engels spreekt. Er wordt snel gehandeld zodat we weer veilig kunnen rijden. Met verhit hoofd nam ik nog even een duik in het zwembad. We mogen weer meehelpen met het bereiden van het diner wat bestaat uit: frittata, stukjes kaas, tomaat met mozzarella, kip, meloen met ham, buffelbeef, en wijn en een klein glaasje limoncello. De gesprekken en het gelach waren weer uitbundig en gezellig !

Wat is het toch verfrissend om de dag te beginnen met een duik. Na het ontbijt plukken en rapen we amandelen in de tuin van de B&B.

De rit naar de Molino Soprano verloopt moeizaam omdat de navigatie nog op de route naar de banden reparateur staat. We bereiken iets verlaat de molen waar verschillende granen worden vermalen tot meelproducten voor o.a. brood, koekjes en pasta.

Daar proeven we, maar niet al te veel omdat we net hadden ontbeten. Vanaf de molen rijden we rechtstreeks naar het strand van Marina di Ragusa. Bij strandtent La Ola overzien we vanaf onze strandbedjes de zee en het strand. Er zijn een handvol toeristen en een groep schoolkinderen spelen een potje rugby.

Bij La Ola eten we mosselsoep en gefrituurde garnalen, inktvis en sardientjes met daarbij een goed gekoelde Pinot Grigio. Bij terugkeer in de B&B drinken we een drankje aan het zwembad waarna de voorbereidingen voor het diner starten: we draaien ballen van rijst met ragout en mozzarella tot Arancini en er wordt lasagne gemaakt. Als nagerecht machtige tiramisu!

De wijn en limoncello vloeien rijkelijk waardoor ook de gesprekken en het gelach steeds luider worden. Een gezellig laatste diner met deze groep Bourgondiërs!

Omdat ik achterstallige e-mails moet wegwerken sla ik het zwemmen vanmorgen over.

Als ontbijt neem ik de heerlijke buffel mozzarella met tomaat, een broodje en een vers gekookt eitje. Ontbijten op het terras met uitzicht op de olijven boomgaard blijft zo fijn.

Er is markt in Comiso. Op deze plek doen de inwoners boodschappen en nemen ze alle tijd om op luide toon met veel gebaren bij te kletsen. Dat de grond in dit gebied zo vruchtbaar is dat zie je aan de prachtige groente en fruit. De visboer heeft het druk en er is ook veel belangstelling voor een man die vanuit een kruiwagen vongole verkoopt. Aan zijn kruiwagen hangt een weegschaal. Het marktbezoek maakte dorstig. Daarom strijken we neer in een cafeetje voor koffie / thee en als extraatje een kleine Cannoli met ricotta.

In de middag luieren we met een boek langs het zwembad van de B&B.

Een herder, die eruit ziet als zwerver loopt met zijn schapen door de olijven boomgaard. We horen ze al ver door de bellen die ze om hebben.

We nemen afscheid van de meeste vertrekkende gasten. Wie weet zien we elkaar terug in een van de workshops van 'Sisicily' in Haarlem.

Voor het diner rijden we over de donkere weg naar restaurant Majore in Chiaramonte Gulfi.

De weg was bochtig en stijl maar Toos navigeert prima.

In deze mooie oude stad wandelen we naar het restaurant. Daar laten we ons verrassen door de chef. Het gestoofde varkensvlees met gelei en ook de risotto zijn smakelijk, maar het volgende gerecht met worst en varkensvlees viel niet goed op onze magen. Over de donkere en slecht verlichte wegen rijden we terug naar Dimora di Dante voor onze laatste nacht op deze fijne plek.

De laatste ochtend van onze week in Dimora di Dante op Sicilië. Er heerst rust op dit landgoed.

De B&B kat Aswan sluipt stiekem onze kamer binnen.

Met 4 personen snoepen we buiten van het ontbijt. De koffers worden gepakt, maar we hebben nog tijd voor een aantal uren op het strand. Onderweg naar Marina di Ragusa krijgen we opnieuw een melding op het dashboard dat een band niet voldoende spanning heeft. Toch niet opnieuw een lekke band? Bij een tankstation laat ik de banden checken en oppompen. We kunnen gelukkig onze weg vervolgen. De navigatie is weer eens in de war, waardoor we via kleine (om)weggetjes uiteindelijk het strand bereiken.

Fijn met een boek luieren op een ligbed. De zon was sterk, dus we zijn blij met een parasol.

De lunch bij LaOla: pasta Carbonara en een gegrilde zeebaars glijdt met een glaasje Grillo gemakkelijk naar binnen. Zo lekker!

Bij terugkomst in de B&B verzamelen we onze spullen en nemen we afscheid.

In het gastenboek kon ik alleen maar een positief verhaal schrijven. We komen terug!
Nu is het wachten op onze vlucht naar Amsterdam.
Het was een fijne vakantie met mijn lieve Mams. We brengen haar weer naar haar Simon met
wie zij vandaag 56 jaar getrouwd is 