

## **Vakantie in Puglia, Italië van 27-7 t/m 5-8-2019**

Na vertraging met de trein (er liepen honden op het spoor), heel lang wachten bij inchecken, nog net onze vlucht kunnen halen en heel lang wachten bij de autoverhuur zijn we op een hele mooie plek aangekomen in Fasano. We slapen in de suite van een prachtig kasteeltje. We hebben net gegeten op de binnenplaats. Morgen een rustig dagje om bij te komen en dat kan hier in de tuin met zwembad.

In het mooie hotel Masseria Salamina in Fasano genieten we van een uitgebreid ontbijt, met o.a. verse mozzarella en tomaat, zelfgebakken brood en vers fruit.

Vandaag staat er een sterke mistral wind, het servies en bestek waaide zelfs van de tafel. We verkennen de omgeving met een autoritje door het achterland langs de Trullies en drinken een drankje aan de kust tussen de Italianen St Sabina. Om de smaken van Puglia te testen lunchen we en eten we pasta met mix seafood met veel heerlijke inktvis en vermaken ons tussen de Italiaanse families.

Bij terugkomst bij het hotel ontspannen we bij het zwembad bij hotel met een goed boek. Het smakelijke diner met o.a. deegjes in tomatensaus en scherpe ricotta gebruiken we vandaag in het hotel na een goed aperitief op de heerlijke binnenplaats van dit prachtig ingerichte hotel. Het hotel lijkt wel een kasteel en we slapen ook in een mooie ruime suite. We wanen ons prins en prinses.

Vanmorgen nog even genoten van de prachtige tuin in Masseria Sanpolo. We worden uitgezwaaid door de hotel eigenaar en gaan op weg naar Gargano. Het is een rit van 187 km, waarvan we een groot gedeelte binnendoor rijden. We bezoeken een havenplaatsje Savellettri. Het is een rustig dorp met uitzicht op kleine blauwe vissersbootjes. We passeeren Monopoli en Polignano, heel toeristische plaatsjes die we waarschijnlijk in een volgende vakantie naar dit gebied uitgebreider zullen bezoeken, daar is nu geen tijd voor. Een lunch gebruiken we in Beachclub Oasi in Margarita di Savoia, een hippe tent waar we de lekkerste risotto ooit eten en frisse witte wijn drinken. De obers zijn er gedienstig, maar de eigenaar is zeer arrogant en bezig naar zijn personeel. We bekijken de eigenaar van een afstandje, hij zit met zijn familie aan een grote ronde tafel te eten en dirigeren de boel.

Na een uitgebreid ontbijt vertrekken we naar Lecce. Van tevoren bekeken we de parkeer mogelijkheden en zetten we een route uit voor wat we in deze stad willen zien.

Onderweg krijgen we een flinke regenbui waar de Italianen zeker blij mee zullen zijn. In Lecce was het droog en er is gelukkig nog een parkeerplek.

We wandelen via de navigatie door deze stad vol historie en bezoeken o.a. Piazza Sant'Orozo, Basilica di Santa Croce, Lecce cathedral en het mooie park.

Na Lecce rijden we verder naar het zuiden, het meest zuidelijke punt van de hak van de laars, Santa Maria di Leuca. Op dit punt heb je fenomenaal uitzicht over de Adriatische zee en de stad Leuca. Daar vinden we ook een mooi terras om te lunchen. Na het bezoek keren we weer terug naar onze Masseria om uit te rusten in de tuin en om te zwemmen.

In de avond eten we aan de zee van Caselabata bij Mar de Plata. Vooraf echte Italiaanse Bruschetta en daarna gegrilde garnalen en groente en daarbij een glaasje rosé.

Wat is het weer druk in deze plaats waar de lokale bevolking evenals gisteren weer massaal op de been is. Jong en oud hebben het prima naar hun zin; ze kletsen uitbundig, luisteren naar muziek en eten een ijsje, pizza of crêpe met Nutella.

We zoeken onze Masseria weer op over de donkere weg.

Na de lunch rijden we het laatste stuk naar onze 3e overnachtingsplek, Il Porto in Mattinata in de streek Gargano.

Het is even zoeken naar het hotel, maar uiteindelijk vinden we deze en is het opnieuw een mooie verrassing. Vanaf dit hotel met zwembad heb je uitzicht over de baai. Voor het diner schuiven we aan in de tuin. We werden opgevreten door de muggen, waardoor we noodgedwongen naar een andere tafel met een afdak verhuizen. Morgen eerst even muggenspul kopen.

Deze morgen in Mattinata start met hoge temperaturen. We bezoeken het centrum en gaan op zoek naar een pinautomaat. Die vinden we, maar we moeten de auto nog parkeren en dat is even zoeken. Onderweg probeert een oud Italiaans mannetje met stok over te steken. Hij vraagt Leon om hem daarbij te helpen, maar waar wil hij naar toe? Naar zijn vrienden verderop op het bankje? Nee, hij wil naar zijn auto, een oude Fiat Panda, aan de overkant van de weg, slechts 3 meter lopen. Leon brengt hem er veilig en wel en wordt hartelijk door hem bedankt.

Bij een farmacia kopen we muggenspul. Na het bezoek aan het centrum laten we ons vanaf het hotel met het hotelbusje naar het strand brengen. Het is een strand met stenen met parasols en strandbedjes. Dit strand hoort bij het hotel zodat we gratis van de faciliteiten gebruik kunnen maken. We zwemmen in de verkoelende zee, hiervoor heb je wel waterschoenen nodig om over de stenen te lopen. We lunchen in de hippe beachclub. Goede en smakelijke salade met tonijn, mozzarella en tomaat. Het is een warme maar fijne middag. De buschauffeur geeft ons op de terugreis naar het hotel nog een goede tip voor een restaurant.

Het diner bij Terazza Matino in Mattinata is zeer smakelijk. Als voorgerecht een proeverij van antipasti en als hoofdgerecht gebakken kaas met tomaat en zeebaars en daarbij een frisse rosé. Als verrassing een voor ons nieuw drankje van het huis, venkellikeur. Om deze maaltijd te laten zakken lopen we het drukke centrum in waar een dorpsfeest aan de gang is; de inwoners flaneren door de hoofdstraat langs de marktkraampjes en de barretjes en restaurantjes, en iedereen praat met elkaar. Een gezellige boel is het.

We ontbijten al om 8.45 uur want we gaan mee met een boottocht over de Adriatische kust. Het wordt uiteindelijk 9.10 uur voordat we opgehaald worden, want de Italianen zijn niet zo stipt. Het is een kleine boot, een soort Zodiac met een hele dikke kapitein Fredo. Onderweg pikken we nog wat gasten op vanaf een strandje. Fredo vertelt in het Italiaans e.e.a. over de kust, de enorme rotsen en over de kweekvisserijen voor de kust. We verstaan het niet allemaal maar met handen en voeten kun je ook communiceren. Aan boord zitten ook twee Vlaamse stellen waar we het goed mee kunnen vinden. Als we voor anker gaan kunnen we een duik nemen. Fredo heeft ook gedacht aan de inwendige mens; er is prosecco en pizza met Mortadella. De zon schijnt volop en alle deelnemers hebben het naar hun zin; er wordt gelachen en gezongen. Het was een fantastische dag. Met de Vlamingen lopen we vanuit de haven terug de berg op naar het hotel. Daar nemen we met hen nog even een drankje voordat we het zout van onze lijven spoelen.

Voor het eten drinken we een aperitief met onze Vlaamse vrienden. Erg leuk om te horen hoe zij leven met hun Vlaamse uitspraken. Daarna eten Leon en ik samen op het terras van het restaurant bij het hotel. Voorgerecht met verse buffel mozzarella en pesto en als hoofdgerecht een tournedos. Natuurlijk weer met een flesje rosé uit de streek.

Daarna krijgen we een buitje regen, als je het al een buitje kon noemen, maar alle gasten verkassen naar een overkapt gedeelte van het terras. We nemen afscheid van de Vlamingen die morgen weer naar verder trekken.

Na het ontbijt vertrekken we met de auto van het bergplaatsje Mont San Angelo. De weg er naartoe is al prachtig, met vergezichten over de bergen en de blauwe Adriatische zee. Na een klim van 40 km gaan we op zoek naar een parkeerplaats. Er is markt, wat is het er druk. We parkeren onder in het dorp en moeten veel trappen lopen om het centrum te bereiken. Er heerst een ontspannen sfeer onder de winkelende Italianen. Wat een prachtige groente en fruit liggen er uitgestald, water loopt me in de mond. Na het bezoek aan de markt bezoeken we het oude deel van Monte San Angelo en komen we terecht in een prachtige kerk in een grot. Vanwege mijn korte broek krijg ik een sjaal mee om mijn benen te bedekken. We dalen via de vele trappen. Het is een verlichte kerk in een uitgebouwde grot. Er wordt net een kindje gedoopt. We steken er natuurlijk nog even een kaarsje op.

We lunchen op een terras vlakbij de deze grotkerk met gegrilde groente en stukjes kaas en meloen met prosciutto ham. Na het bezoek aan deze bijzondere plaats zoeken we een baai aan de Adriatische kust om te relaxen en af te koelen. Niet alle stranden zijn openbaar, maar uiteindelijk vinden we toch een mooie baai. Daarvoor moeten we een aantal kilometers met de auto afdalen en parkeren we onze auto op een betaalde plek onder de bomen. Het laatste stuk naar de baai lopen we via ongelijke traptreden onder de bomen. In de baai is het druk met Italianen, zij hebben nu ook vakantie en dat merk je.

We huren twee strandstoelen met parasol en nemen een duik in de zee. Heerlijk is het er. En niemand die op zijn telefoon kijkt want er is geen bereik in dit afgelegen gebied. We nemen nog een drankje met op de achtergrond lekkere muziek in een van de twee beachclubs en moeten de trappen door het bos weer op om de auto te bereiken; het lijkt wel een bootcamp.

De weg met de auto door de bergen en langs de kust terug naar ons fijne hotel verloopt voorspoedig. In Mattinata gaan we op zoek naar een Pizzeria. Deze keer willen we alleen een pizza, die hebben we deze vakantie nog niet gegeten. Dat hebben we geweten, het restaurant is zo vol dat we 1,5 uur op 'onze' pizza moeten wachten. Maar we klagen niet, want dat doen de andere gasten ook niet, ze wachten geduldig en blijven uitbundig in gesprek met elkaar.

Na een rustig dagje met een boek bezoeken we in de avond Mattinata voor heerlijk drankje met aperitiefhapjes; bruscetta, soepstengel met salami omwikkeld, bruscetta met tonijncreme en basilico, mozzarella bolletjes, chiabatta stukjes en een goed biertje en natuurlijk mijn favo drankje Aperol Spritz. Bij terugkomst bij de auto, een parkeerboete. We dachten gelezen te hebben dat we na 21.00 uur geen parkeergeld hoeven te betalen. Dit blijkt niet te gelden voor de maanden juli en augustus. We nemen na het ontbijt afscheid van hotel Il Porto in Mattinata.

We volgen via de routekaart de autoroute langs de kust en strijken neer in Margaritha de savoie, waar we op onze heenreis naar Mattinata zulke heerlijke risotto hebben gegeten. Het kost moeite om iemand te vinden die een beetje Engels spreekt en met wat handen en voetenwerk worden we naar onze strandbedjes en parasol begeleid. Ik wil graag vooraan

liggen aan het water, maar deze plaatsen zijn gereserveerd voor de rijke Italianen. Dit strand heeft zwart zand en het is er erg druk. Grote families zitten druk pratend onder de parasols of zwemmen in zee. Voor de lunch zou ik graag weer de risotto eten, maar helaas is de keuken dicht vanwege de voorbereidingen van een huwelijk bij deze beachclub. Dan eten we maar een klein hapje in de snackhoek. We krijgen uitleg van het menu van de enige Engels sprekende ober. De bestelde gerookte zalm die op de menukaart onder Solo per Te werd vermeld kwam na lang wachten en een keer vragen. Maar Solo per Te betekent 'Speciaal voor Jou' dus dat zal wel de reden zijn geweest dat het wat langer duurde. We hadden daardoor wel de gelegenheid om eens goed rond te kijken in deze zaak. De aankleding is er geweldig, heel sfeervol en netjes maar de baas loopt er rond al drinkend van een biertje, hij geeft bevelen, maar doet verder niks. Ook de overige mannen die er werken doen rustig aan, alleen het meisje achter de bar loopt echt haar benen uit het lijf.

Aan het einde van de middag vertrekken we naar het vliegveld van Bari waar we onze huurauto inleveren en in de wijnbar op de luchthaven nog een glas Italiaanse witte wijn drinken.

Met goede en mooie herinneringen stijgt ons vliegtuig op en verlaten we Italiaanse grond. Het was een prachtige reis. We komen zeker terug in Puglia, want we willen zeker nog naar o.a. Matera, Grotta della Poesia en Trani.