



“Zakdoekje leggen, niemand zeggen,.....”

Onze premier nipt incognito aan zijn koffie op zijn favoriete terras van café De Zwarte Ruiter aan de Grote Markt als wij langslopen met Gids Patrick.

Deze gids kent vele smeulige verhalen, naast de meer serieuze informatie over de historie van Den Haag. Dat maakt deze wandeling extra interessant en aantrekkelijk.

Haagse Harry

We startten de wandeling bij het beeld van Haagse Harry, gemaakt door Marnix Rueb. Deze kleurrijke figuur in trainingspak, losse veters en zijn matje pronkt op de Grote Markt. In zijn navel is de as van wijlen Harry verborgen. Haagse Harry heeft zijn handen op zijn rug, met zijn linkerhand steekt hij zijn middelvinger op. Naast het beeld ligt een mooie drol.

“Harry had ‘Auvâhal schèt an”.



Een Règâh

De vogel in het Haagse wapen is een ooievaar, omdat deze vogels verondersteld werden geluk te brengen. Ooievaars keren elk jaar terug naar hun nest en de dieren blijven hun partner trouw. De Hagenees noemt het geen ooievaar maar een Règâh. Deze vogel is dun in de veren, hoog op de poten en heeft een grote bek, net zoals een echte Hagenees.



Rijke stinkerds

Bij de St. Jacobskerk, waar overigens alle leden van het Koninklijk huis zijn getrouwd en gedoopt werden, liggen in de kerk onder de vloer de rijken begraven. Arme mensen kregen buiten op het kerkhof een plekje. Omdat de afdichting van de graven niet optimaal was, kwam de geur van de ontbindende lichamen de kerk binnen. Daar komt de uitdrukking ‘rijke stinkerds’ vandaan.

Hoeren en snoeren

Hoeren belandden op de Groenmarkt in de Haagse draaikooi. Ze draaiden deze meisjes van plezier net zolang rond totdat ze zichzelf vanwege de misselijkheid onderkotsten. “Je bent een vieze vrouw van binnen en van buiten.”

Prins Hendrik, de man van Wilhelmina was een hoerenloper. De verhalen gaan dat hij door de ondergrondse tunnels in het Hofkwartier stiekem de dames van lichte zeden bezocht. Hij deed net alsof hij naar de kerk ging, dan was hij een 'brave Hendrik'.

In de kont van het paard kijken



Koningin Wilhelmina heeft gewoond in Paleis Noordeinde, wat nu het werkpaleis is van koning Willem-Alexander. Het standbeeld van Willem van Oranje te paard bewaakt dit paleis. Het beeld is in opdracht

van Wilhelmina omgedraaid omdat zij vanaf het paleis niet in de kont van het paard wilde kijken.

Lange Voorhout

Over het Lange Voorhout met aan weerszijde de statige lindebomen zijn verschillende kinderliedjes geschreven. 'Liesje leerde Lotje lopen langs de lange lindelaan.....'

Het liedje 'Zakdoekje leggen, niemand zeggen...' had waarschijnlijk een diepere betekenis; Het Lange Voorhout werd ook wel het homolaantje genoemd. Als er een zakdoekje werd gelegd, dan wist men dat diegene in was voor een afspraakje. En bij het leggen van een gekleurde zakdoek zou daarmee zelfs de seksuele voorkeur aangegeven worden.

De meest gewelddadigste plek van Den Haag



Op de Buitenhof prijkt het opvallende beeld van raadspensionaris Johan de Witt.

Het plein voor dit beeld schijnt de meest gewelddadigste plek van Den Haag te zijn.

Hier lag het Groene Zoodje, de gerechtsplaats waar mensen werden terechtgesteld. Ook stond er een schandpaal waar mensen veroordeeld werden en het 'Pispaaltje' waren. Mannen die op heterdaad betrapt werden bij het vreemdgaan kregen een blok aan het been. Bij dieven werd een ooievaar op het voorhoofd gebrandmerkt, er was een wurgpaal en misdadigers werden er geradbraakt.

Jantje

Na al de gruwelijkheden liepen we wat ontdaan langs de Hofvijver naar het beeld van



wijzende Jantje. Graaf Jan was de zoon van Graaf Floris V.

Na een politieke moord op Floris V moest zijn zoon Jan de baas van Nederland worden. Dit werd niet door iedereen geaccepteerd waardoor ook zoon Jantje werd vermoord.

"In Den Haag daar woont een graaf en zijn zoon heet Jantje, als je vraagt waar woont je pa dan wijst hij met zijn handje....."

Jantje wijst naar het door in opdracht van zijn vader gebouwde Binnenhof.

De lekkerste appeltaart

't Ogenblik in de Molenstraat 4c.
www.t-ogenblik.nl

Fransé lunch of diner

Pastis, een klassieke bistro, Oude Molstraat 57.
De heerlijkste gerechten uit de Parijse keuken voorgeschoteld.
www.pastis.nl

Gezellige kroeg

Huppel the Pub
Oude Molstraat 51
www.dehuppel.nl

Broederbiertje drinken

Kloosterbrouwerij De Haagse Broeder
Oude Molstraat
www.haagschebroeder.nl

Chauvinistische Haagse Hagelslag,

Haagse likeur en Haagse Poffah

't Bakkertje
Oude Molstraat 38
www.hetbakkertje.nl

Het Binnenhof

Het hart van de politiek is het Binnenhof, dat is altijd toegankelijk en spreekt tot de verbeelding. De gebouwen en ook de sfeer van het Binnenhof doen je denken aan de film van Harry Potter. Zelfs Mark Rutte toont enige gelijkenis met deze tovenaar.

Wij weten genoeg en gaan op zoek naar een kroeg en lekker 'wèn zuipen'.

Simone Abel,
24 november 2019

Een dagje Den Haag op 24 november 2019
Simone Abel
27-11-2019
info@abeloffice.nl